

Bestyrelsens beretning ved formand Heino

Indledning

Jeg har været en del af bestyrelsen siden 2013. Carlo, der var formand, syntes at suppleanterne skulle have mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet og være med til bestyrelsesmøderne i det omfang, vedtægterne tillod. Det er seks år siden – og når jeg kigger tilbage på det forgangene år, er det uden at blinke det vildeste, med nedture – men heldigvis flest opture. Dette er min første periode som formand – min første beretning – men nok også den sidste.

De sidste par år i bestyrelsen har været blæsende. Der er altid let til hård vind, når man sidder i bestyrelsen på Fjaltring Friskole. Men de sidste par år har været blæsende - til tider stærk storm. Det har det af flere årsager: Birthe gik på efterløn, sygemeldinger, nye ansættelser og skiftende bestyrelsesmedlemmer. Det er svært at stå fast, når det blæser, og det er svært ikke at blæse væk. Men som vi alle, der bor herude, ved, så kommer der også altid en sommerdag i Fjaltring. Sådan én hvor der er trafikprop ved købmanden, skolebørnene kaster vandballoner efter hinanden – ja man kan nærmeste dufte vandet, der rammer asfalten eller høre Massey Ferguson traktorerne nede ved høfde Q.

Vi startede bestyrelsesåret med en ny bestyrelse, der så således ud:

Næstformand: Jakob

Kasserer: Rikke H.

Sekretær: Michael

”Sild”: Lykke (træder ud den 20. august 2018, og Sten træder ind i stedet)

Formand: Heino

I skal have mange tak for samarbejdet. Vi har ikke altid været enige, men vi har fundet en vej.

En særlig tak til dig Michael, som jeg har siddet i bestyrelsen med i efterhånden en del år. Det har været en kæmpe fornøjelse. Du er skarp, struktureret, humoristisk og superirriterende detaljeret, når vi skal grave ned i regler og paragraffer. Men jeg tror aldrig, at jeg kommer til at sidde i bestyrelse med en bedre referent. Tak for samarbejdet. Nu træder vi sammen med Rikke ud af bestyrelsen.

Sygemeldingen

Lige inden sommerferien sidste år sygemeldte den konstituerede skoleleder Helle sig. Heldigvis var Fie og René klar til at løfte de sidste opgaver, der skulle klares inden sommerferien. I sørgede for, at det hele ikke faldt på gulvet. Det skal I have kæmpe stor tak for.

Den nye skoleleder

Vi havde haft anden samtalerunde med den gamle bestyrelse, hvor vi med stor kærlighed valgte Ane. Men vi skulle jo finde ud af, om hun ville os. Der foregik en del forhandlinger/diskussioner om, hvordan man kunne strikke det sammen. Men den 20. juni 2018 kunne vi holde ekstraordinær generalforsamling, hvor Ane enstemmigt blev valgt som ny skoleleder for Fjaltring Friskole. Det var en god aften, hvor gymnastiksalen var fyldt med masser af positiv begejstring fra hele byen.

Ane startede allerede i sommerferien med at forberede sig. Fjaltring Friskole kunne derfor sætte et nyt skoleår i gang med en ny skoleleder, nye børn og nye forældre. Faktisk er der kommet 11 nye børn til skolen.

Hjerteligt velkommen til nye forældre. Vi er enormt glade for at have jer med på rejsen.

Det er ikke altid let at skulle i gang med noget nyt – vi kender det alle sammen, hvis man får nyt arbejde – det tager tid. Men så tag med i ligningen, at Ane skal være både skoleleder, lærer, forælder og mor på samme tid. Det er ikke altid let med alle de forventninger og alle de roller.

Derfor var det vigtigt for os at give Ane den bedste sparring og støtte i den nye stilling. Derfor har vi heldigvis kunne læne os op ad dig, Birthe – og tusind tak for det. Samtidig var det også vigtigt for os, at du, Ane, dannede din egen kultur, så derfor har du også kunnet sparre med en ledelsescoach med mange år erfaring fra friskoleverdenen.

Det med at sætte din egen kultur er du bestemt også i gang med. Noget af det første var Arbejdsdag. Jeg fortalte dig, hvordan vi plejede at gøre, og selv om du lyttede, så fornemmede jeg også en iver for at gøre tingene anderledes. Og heldigvis gjorde du ikke, som vi plejer. Fokus blev ”Balder”, som blev ryddet og indrettet til et fantastisk rum – og jeg har aldrig været så træt efter en arbejdsdag :-)

Du har også lavet en ny form for morgensamling.

Du har opfundet TorsdagsTagFatMad og på trods af lette protester fra forældre, så har du jo vist, at det var et genialt træk at lokke med mad – convenience trumfer motivation.

Juleshowet var hyggeligt, og børnene elskede det, og I fjernede julestressen. Vi fik positive tilbagemeldinger på arrangementet.

Noget af det, jeg personlig glæder mig meget til, er Solvej-koncerten. Det er som om, at en ring sluttet, når Solvej – tidligere elev på Fjaltring Friskole - skal spille koncert i gymnastiksalen efter opvarmingsmusik af skolens børn.

Dette er kun et lille nedslag på de mange ting, du har opnået på mindre end et år. Jeg fik sidste år skældud over, at jeg havde talt så rosenrødt om dig, før du var startet – men jeg vil holde fast i, at vi skal være vildt stolte over, at vi kunne tiltrække sådan en som dig til Fjaltring Friskole. Og vi er glade for, at du kan se det store potentiale i at skabe en skole, hvor der er tid til leg og læring. Jeg vil gerne sige tak for vores samarbejde. Jeg er glad for, at du går dine egne veje og vil skabe din egen kultur på skolen.

Penge fra sparekassen

Vi har fået penge fra den nu lukkede sparekasse. Det har gjort, at vi har fået renoveret skolens murværk og skiftet indgangspartiet, hvilket var meget tiltrængt - en fantastisk mulighed vi aldrig selv ville have fundet penge til. Det er vi meget taknemlige for. Yderligere har børnene også fået midler til nye ting på legepladsen, hvilket er med til at give hverdagen et løft.

Status på ansatte

Jeg har jo været inde omkring Ane. Men Henriette stoppede ved sommerferien, da Rikke kom tilbage efter sommerferien. Rikke har denne gang valgt at opsige sin stilling som lærer ved udgangen af sommerferien, og vi (den afgående bestyrelse) har valgt, at den nye bestyrelse og Ane sammen skal

have mulighed for at vælge den rette profil - så derfor ligger der nu en vigtig og spændende opgave og venter på jer.

Afrunding

Der er noget magisk over Fjaltring Friskole. Vi har eksisteret siden 1884 og er hermed én af landets ældste friskoler. Vi står på skuldrene af mange Fjaltring-folk, der gennem tiden har lagt budgetter, malet stakit, vasket vinduer, ansat lærere og fulgt deres børn i skole. De har kæmpet en brav kamp for området og for byen og for skolen. Vi har været heldige med, at de folk før os har været gode til at "praktisere rettidig omhu" og samtidig skabe rum til at "danne" mennesker. Der er noget magisk over skolen. I en tid hvor man propper 30 børn ind i en klasse til én lærer, vil vi være det alternativ, der viser sund fornuft.

Jeg vil gerne sige tusind tak for at have fået lov til at være en del af magien.

10. april 2019

Heino Smed